

Velkommen til Kristina Eskelund



1. maj begyndte Kristina Eskelund Nielsen i virksomhedspraktik som præst i Helsingør og Valby. Kristina er en blind præst og har tidligere arbejdet i Gilleleje og Mårum. Vi glæder os til samarbejdet.



Pinse i det fri

- Mandag d. 21. maj kl 11.00

2. Pinsedag er der gudstjeneste i præstegårdsparken. Vi har pyntet smukt op. Koret underholder med dejlig musik og der er fest og farver. Der er kaffe og kage bagefter og alle er velkomne til at medbringe en kage til kagebordet. Skulle vejret blive dårligt går vi i kirken og holder gudstjenesten der.



Til dig der har mistet

Kom til en kort gudstjeneste, hvor du kan mindes den eller dem, du savner.

I kirkerummet kan du sidde i fred og nyde behagelig musik, du kan tænde et lys og høre nogle vedkommende ord. Det er også muligt at få læst navnet op på den du savner. Du er velkommen uanset om det er kort eller lang tid siden, du har mistet, man kan ikke sætte tid på sorg. Gudstjenesten varer en halv time og finder sted i Helsingør kirke tors. d.7/6 kl.17.30.

Sommerkoncerter

Helsingør: 19/7 kl 20.00 Ars Nova Copenhagen synger et sommerligt program

Damekoret søger nye sangere

Damekoret i Helsingør kirke, så hvis du har lyst til at synge med, så ring for at aftale en sangprøve hos organisten Henrik M. Carlsen på mobilnr. 30438771 Vi synger ca. en gang om måneden til Gudstjeneste, og over hver tirsdag fra 10-12. Du skal have lyst til at synge og kunne synge rent, og have tålmodighed til intens øvelse men behøver ikke at kunne noder. Med venlig hilsen Henrik

Lørdagsdåb

I Helsingør eller Valby kirke tilbyder vi dåb den første lørdag i hver måned kl.11.00. Dåbshandlingen er her særligt i fokus.

"Kirkebilen" kan køre dig til gudstjeneste uden beregning. Kontakt venligst kontoret på tlf. 48794711

Se også: www.helsingør-kirke.dk eller www.valby-kirke.dk



Magttopgør og klimateologi

I mange tusind år har mennesket kendt til ulighed og levet i mange forskellige samfund der alle har været præget af et socialt hierarki. Symbolet på denne hierarkiske samfunds-opbygning er et billede af en rangstige. For kun få århundreder siden kunne en rangstige se således ud: Øverst stod kongen, med sin krone. På det næste trin stod adelen iført deres kostbare klæder. På det næste trin stod borgerne, købmændene, og håndværkerne, der på trods af deres hårde slid ikke blev betragtet som særligt værdifulde. På det nederste trin stod bønderne og daglejerne, som havde den absolut laveste status. Rangstigen eksisterer også i vore dage blot er det andre grupper som står på trinene. Dette viste en stor undersøgelse, som Gallup foretog for nogle år siden.

Undersøgelsens formål var at analysere danskernes opfattelse af hvilke grupper der havde den højeste status i samfundet. De højtuddannede, som f.eks. advokater og bankdirektøren stod øverst på den moderne rangstige, hvorimod mennesker på overførselsindkomst blev regnet for dem som havde den laveste status. Ulighedens mørke følgesvend kan være ringegælden. De som står på rangstigenes øverste trin ser i bogstaveligste forstand ned på de andre samfundsgrupper og denne foragt kan føre til undertrykkelse og magtmisbrug.

I Biblen gør Paulus op med denne foragt. Han levede i et samfund, som var præget af stor social ulighed. Denne store ulighed eksisterede også i de menigheder, som Paulus grundlagde. De medlemmer som havde den højeste rang behandlede de andre dårligt, men Paulus forsøger at ændre deres syn på hinanden. I stedet for billedet af rangstigen anvender Paulus en legemesmetafor når han skal beskrive uligheden og de store statusforskelle for menigheden. Ifølge Paulus er menigheden bundet sammen i et ubrydeligt og nyt fællesskab ved troen på Kristus. Når de deler nadveren bliver de forenet til et legeme fordi de alle får del i Kristi nåde. Og dette nye trosfællesskab bør ændre deres opfattelse af hinandens status radikalt, selvom de har forskellige evner og social status kan ingen af dem undværes. Alle har deres egen helt særlige værdi. Ligesom det ikke giver nogen som helst mening at mennesket foragter en del af sit eget legeme, lige så meningsløst er det ifølge Paulus at menighedens medlemmer ser ned på hinanden. " kan øjet sige til hånden jeg har ikke brug for dig eller hovedet til fødderne jeg har ikke brug for jer".

Efter Gallups undersøgelse sagde mange politikere egentlig det samme. De argumenterede for at vi har behov for både højtuddannede og ufaglærte hvis vores samfund skal hænge sammen. Denne tanke findes også hos Paulus som formaner menigheden til at værdsætte deres forskellige evner "var hele legemet øje hvad blev der så af hørelsen". Sagt på en anden måde, hvis alle havde den samme evne og rang kunne menigheden ikke fungere eller trives. Når Paulus formaner menigheden til at vise hinanden barmhjertighed anvender han igen billedet af legemet, hvis en del af et menneskes krop smerter føler hele kroppen jo denne smerte. Det samme gælder for menigheden, hvis et medlem lider og har brug for hjælp, skal hele menigheden føle hans smerte som var den deres egen og gøre deres yderste for at lindre hans lidelse.

I vores moderne tid har den amerikanske filosof Peter Berger gået et skridt videre. Han taler ikke kun om den omsorg vi skal vise et lidende menneske, men lidelsen bliver en målestok der bør ændre vores forhold til hele naturen "det bør ikke længere være antallet af ben eller om man har pels eller skæl som bør være afgørende for, hvordan vi behandler andre væsner, men kun dette ene kan skabningen lide". I de senere år har en ny teologisk retning den såkaldte klimateologi, som er inspireret af de politiske diskussioner om den globale opvarmning, forsøgt at diskutere hvordan kristendommen skal forholde sig til en af vores tids største udfordringer. Den måde vi anskuer mennesket og uligheden på har betydning for hvordan vi forholder os til resten af skaberværket. For nogle år siden så jeg et naturprogram, som viste de store ødelæggelser og fortalte om de mange arter hvis eksistens var truet pga. af klimaforandringerne. En af forskerne sagde til sidst ikke uden en hvis bitterhed. "Vi er bare en nøgen indbildsk abe, som tror at vi er skabt i Guds billede". I skabelsesberetningen siger Gud "hersk over havets fisk og himlens fugle". Denne herskermagt har desværre ofte resulteret i en stor udnyttelse af naturen. Skabelsesberetningen er blevet fortolket således at vi er skabt som kronen på skaberværket og vi er de øverste på evolutionens rangstige, hvor alle andre arter er underlagt os. Her kan man i sandhed tale om en indbildskhed, men klimateologien sætter spørgsmålstegn ved om denne fortolkning af ordet hersk også er den rette. På Det Gamle Testaments tid var kongen også folkets tjener, som ydmygt havde taget den byrdefulde opgave på sig at lede det, ikke som dets ypperste men som dets ringeste. I Det Nye Testamente formaner Jesus sine disciple til at huske på dette kongeideal. "Den der vil være størst iblandt jer skal være alles tjener." Denne opfattelse af herskermagten tegner et helt andet billede, da er mennesket ikke længere naturens hersker men dens tjener. Ifølge klimateologien har de bibelske skrifter en etisk værdi. Ud fra dette etiske grundlag kan vi stille os selv dette spørgsmål, hvordan vælger vi at bruge vores magt og hvordan vælger vi at betragte dem, som bliver regnet for at være de nederste i vores samfund. KE

Gudstjenester maj/juni/juli

20. maj Pinsedag	Helsingør 11.00 HH	Valby 11.00 FE
21. maj 2. pinsedag	Helsingør friluft 11.00 THH/FE/KE	
27. maj Trinitatis	Helsingør 11.00 HH	Valby 9.30 HH
3. juni 1. s. e. trinitatis	Helsingør 09.30 THH	Valby 11.00 THH
Torsdag 7. juni	Helsingør mindegudstjeneste 17.30	
10. juni 2. søndag efter trinitatis	Helsingør 11.00 THH	Valby 9.30 THH
17. juni 3. s. e. trinitatis	Helsingør 9.30 HH	Valby 11.00 HH
24. juni 4. s.e. trinitatis	Helsingør 11.00 KE	Valby 9.30 KE
1. juli 5. s. e. trinitatis	Helsingør 9.30 FE	Valby 11.00 FE
8. juli 6. s.e. trinitatis	Helsingør 11.00 HH	Valby 9.30 HH
15. juli 7. s. e. trinitatis	Helsingør 9.30 KE	Valby 11.00 KE
22. juli 8. s.e. trinitatis	Helsingør 11.00 FE	Valby 9.30 FE
29. juli 9. s. e. trinitatis	Helsingør 9.30 THH	Valby 11.00 THH

Menighedsrådenes formænd:

Helsingør: Allan Thomsen Valby: Inge Lise Lorentzen
Telefo

Menighedsrådsmøder:

Helsingør: Onsdag 30/5 kl.19.00 Valby: Torsdag 24/5 kl.18.30

Kontakt

Kirkekontoret
Kirkegade 3, 3200 Helsingør
Telefon 48 79 47 11

Åbningstider:

Tirsdag til fredag 09.00 - 12.30
Torsdag tillige 15.30 -18.00
mandag og lørdag lukket
Kontakt kirkekontoret vedrørende kirkelige handlinger.

Kirkegårdsleder:

Jan Ulrik Kerckhoffs
Telefon 48 79 77 19
e-mail: JUK@KM.DK

Sognepræst kbf

Helena Hauge
Parkvænget 4, 3200 Helsingør
Telefon 48 79 79 25
e-mail: HHAU@KM.DK

Sognepræst

Finn Edvardsen
Skolegade 2, 3200 Helsingør
Telefon 48 79 41 21
e-mail: BFE@KM.DK

Sognepræst

Tora Herborg Henriksen
Pinusparken 9, 3200 Helsingør
Telefon 24 20 45 55
e-mail: THH@KM.DK

Kirketjener

Jette Bomholdt
Telefon 21 79 19 33